

Anatoly Yuriyovych Onoprienko

Ο Anatoly Yuriyovych Onoprienko (γεννημένος στην Ουκρανία στις 25 Ιουλίου, 1959) είναι ένας Ουκρανός κατά συρροή δολοφόνος. Είναι επίσης γνωστός με τα ψευδώνυμα "Το Τέρας της Ουκρανίας", "Ο Terminator" και "Citizen O". Αφού η αστυνομία συνέλαβε το 37χρονο πρώην φοιτητή της δασοκομίας στις 16 Απριλίου 1996, ο Onoprienko ομολόγησε τη δολοφονία 52 ανθρώπων.



Γέννηση και παιδική ηλικία

Ο Anatoly Onoprienko ήταν ο νεότερος από τους δύο γιους της οικογένειας. Ο αδελφός του Valentin, ήταν 13 χρόνια μεγαλύτερος. Όταν ο Anatoly ήταν 4 χρονών, η μητέρα του πέθανε. Ανατράφηκε από τους παππούδες και τη θεία του για έναν χρόνο προτού παραδοθεί σε ένα ορφανοτροφείο στο χωριό Privitnoe. Σε μια συνέντευξη, ο Onoprienko ισχυρίστηκε αργότερα ότι αυτό το γεγονός προκάθορισε τη μοίρα του, καθώς παρατήρησε ότι το 70% όσων έχουν μεγαλώσει σε ορφανοτροφεία καταλήγουν στη φυλακή σαν ενήλικες.



Η μητέρα του Onoprienko



Το πατρικό του σπίτι όπου μεγάλωσε

Εγκλήματα

Όταν τελικά συνελήφθη από την αστυνομία, ο Οποριενκο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ένα κυνηγετικό όπλο και μια σειρά άλλων όπλων, τα οποία ταυτοποιήθηκαν με μια σειρά ευρημάτων (κοσμήματα και video των θυμάτων) όπως επίσης και



Μερικά από τα θύματα του...

φονικών όπλων τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί σε αρκετές δολοφονίες. Κατά την ανάκριση τελικά ομολόγησε οκτώ δολοφονίες μεταξύ 1989 και 1995. Αρχικά, αρνήθηκε άλλες κατηγορίες, αλλά τελικά ομολόγησε τη δολοφονία 52 αθώων θυμάτων κατά τη διάρκεια μιας εξαετούς περιόδου. Στη διάρκεια της φυλάκισής του, ισχυρίστηκε ότι σκότωσε υπακούοντας σε εντολές που του υπαγόρευαν εσωτερικές φωνές.



Ντοκιμαντέρ για τον "Εξολοθρευτή" (ένα από τα προσωνύμια του Οποριενκο ήταν και το Terminator)

Μέθοδοι



Μαζί με την κοπέλα του Anna Kazak, Δεκέμβριος του 1995

Για τις δολοφονίες ακολουθούσε ένα καθορισμένο σχέδιο. Επέλεγε ένα απομονωμένο σπίτι και αποσπούσε την προσοχή των ενοίκων με την δημιουργία μίας αναταραχής. Σκότωνε αρχικά τον άντρα της οικογένειας, στη συνέχεια τη σύζυγο και στο τέλος τα παιδιά. Στην συνέχεια, στην προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του, έκαιγε το σπίτι. Σκότωνε επίσης κάθε μάρτυρα που τύχαινε να περάσει από εκεί. Τα πρώτα του θύματα ήταν μία τετραμελής οικογένεια στο χωριό Bratkonychi. Μια δεύτερη πενταμελής οικογένεια πέντε και δύο μάρτυρες δολοφονήθηκαν λίγο αργότερα στο ίδιο χωριό. Όταν η αστυνομία εγκατέστησε ομάδα ασφαλείας γύρω από το χωριό Bratkonychi, μετακόμισε σε άλλες περιοχές για να συνεχίσει τις δολοφονίες. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν σε μακρινό χωριό Lvin π κοντά στα σύνορα με Πολωνία. Υπήρξαν τόσες πολλές δολοφονίες στο χωριό αυτό, που στάλθηκε τμήμα του στρατού για να επιτηρήσει τις οδούς.

Σύλληψη και καταδίκη

Τον Μάρτιο του 1996, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) συνέλαβε τον 26χρονο Yury Mozola ως ύποπτο για αρκετές βίαιες δολοφονίες. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ημερών, έξι μέλη της SBU και ένας εκπρόσωπος του Γραφείου του Εισαγγελέα ανέκριναν με βασανιστήρια (καύση και ηλεκτροσόκ) τον Mozola. Ο Mozola αρνήθηκε να ομολογήσει τα εγκλήματα, και πέθανε κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων. Επτά υπεύθυνοι για το θάνατο καταδικάστηκαν με ποινές φυλάκισης. Δεκαεπτά ημέρες αργότερα, συνελήφθη ο πραγματικός δολοφόνος, Οποριενκο, μετά από ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό, επτά χρόνια μετά την πρώτη δολοφονία του. Αυτό συνέβη αφού μετακόμισε στο σπίτι ενός συγγενή του και ανακαλύφθηκε η κρύπτη των όπλων του.

Ο Οποριενκο δολοφόνησε 43 θύματα σε 6 μήνες.

Επίλογος

Μετά από μόλις 3 ώρες σύσκεψης, ο δικαστής Dmytro Lytsky κάλεσε το δικαστήριο να επιστρέψει στην συνεδρίαση. Ο Οπορριενκο στεκόταν με σκυμμένο το κεφάλι, κοιτάζοντας το πάτωμα του μεταλλικού του κλουβιού καθώς η απόφαση του δικαστηρίου διαβαζόταν. “Σύμφωνα με τον κώδικα περι εγκλημάτων της Ουκρανίας, ο Οπορριενκο καταδικάζεται σε θάνατο απο εκτελεστικό απόσπασμα”, ανακοίνωσε ο δικαστής Lytsky στο δικαστήριο.

Στην τελική δήλωσή του στο δικαστήριο, Οπορριενκο αναφώνησε, “Έχω ληστέψει και σκοτώσει αλλά είμαι ένα ρομπότ, δεν νοιώθω τίποτα. Έχω έρθει κοντά στο θάνατο τόσες πολλές φορές, που μου μοιάζει πλέον ενδιαφέρον το να περιπλανηθώ στην μεταθάνατον ζωή, για να δω τι βρίσκεται εκεί, μετά απο αυτόν τον θάνατο”.

Σε συνέντευξή του στους “London Times”, αφού έγινε ευρέως γνωστός, δήλωσε:



“Εάν ποτέ βγώ έξω, θα αρχίσω να σκοτώνω και πάλι, αλλά αυτή τη φορά θα είναι χειρότερα, 10 φορές χειρότερα. Η ανάγκη/επιθυμία υπάρχει μέσα μου. Αδράξτε λοιπόν την ευκαιρία γιατί προορίζομαι να υπηρετήσω τον Σατανά. Έπειτα απο όσα έμαθα εκεί έξω δεν υπάρχουν ανταγωνιστές στο πεδίο δράσης μου. Και αν δεν με σκοτώσουν θα αποδράσω απο αυτή τη φυλακή και το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να βρω τον Kuchma (ο Ουκρανός πρόεδρος) και να τον κρεμάσω σε ένα δέντρο απο τους όρχεις του.”



Ο Serhiy Rogozin, σύνεργος του Οποριενκο στους πρώτους φόνους καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκισης. Ο Anatoly Οποριενκο σήμερα βρίσκεται να περιμένει καταδικασμένος σε θάνατο, όσο οι αρχές ακόμη ψάχνουν μια αλληλουχία απο φόνους που έλαβαν χώρα από το 1989 έως το 1995. Μιάς και υπάρχει ένα κενό στην ζωή του Οποριενκο για εκείνο το διάστημα, για το οποίο αρνείται να μιλήσει, παραμένει ύποπτος.



Φωτογραφίες του Οποριενκο απο το κλουβί που βρίσκεται κρατούμενος έως και σήμερα.