

Αλ Καπόνε – Ο σημαδεμένος



Mugshot του Al Capone

Τα πρώτα χρόνια

Γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1899 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και ήταν το τέταρτο από τα συνολικά εννέα παιδιά του Γκαμπριέλε Καπόνε και της Τερεζίνα Ραϊόλα, Ιταλών μεταναστών από την Νάπολη. Ο πατέρας του ήταν κουρέας και η μητέρα του μοδίστρα. Οι γονείς του Καπόνε αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ λόγω των άσχημων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν στην φτωχή Ιταλία των αρχών του 20ού αιώνα. Αν και αρχικά ο Καπόνε ήταν καλός μαθητής στο σχολείο, η συμπεριφορά του ξαφνικά αλλάζει και αρχίζει να παρουσιάζει παραβατικότητα. Σε ηλικία μόλις 14 ετών εγκατέλειψε το σχολείο καθώς τον έδιωξαν επειδή χτύπησε άσχημα μία δασκάλα του στο πρόσωπο. Άρχισε να δουλεύει σε διάφορα μαγαζιά ενώ ήταν ήδη μέλος δύο συμμοριών, στους «Μαχαιοβγάλτες» του Μπρούκλιν και στους «Σαράντα κλέφτες Τζούνιορς» και σύντομα έγινε μέλος της συμμορίας του Μανχάταν «Five Points». Αρχηγός της συμμορίας «Five Points» στην οποία έγινε μέλος ο Καπόνε ήταν ο Τζόνου Τόριο (Johnny Torrio), ο οποίος θεωρείται μέντορας του Καπόνε. Σαν μέλος της ομάδας «Five Points» έπιασε δουλειά στο πανδοχείο Χάρβαρντ του Φράνκι Γαίηλ. Εκεί απέκτησε και τις ουλές στο αριστερό του μάγουλο, που του χάρισαν το προσωνύμιο «Scarface» (= Σημαδεμένος). Αιτία ήταν ένα



Ο μικρός Al Capone με την μητέρα του

τολμηρό σχόλιο για την αδερφή ενός θαμώνα, ο οποίος δεν δίστασε να του χαράξει το μάγουλο.

Ο Καπόνε αποκτά την φήμη του στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη ο Καπόνε απέκτησε φήμη σκληρού και, ύστερα από μια δολοφονία, που πιστεύεται ότι διέπραξε, ο Τζόνι Τόριο, αρχηγός της συμμορίας του Καπόνε, τον έπεισε να μετακομίσει στο Σικάγο. Έτσι το 1920 μετακόμισε μαζί με την οικογένειά του, (δηλαδή την Ιρλανδή **Μαίρη (Mae) Κάφλιν**, την οποία είχε παντρευτεί στις 30 Δεκεμβρίου του 1918 και τον γιο του **Άλμπερτ Σόνυ Φράνσις Καπόνε**, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 4 Δεκεμβρίου του 1918), στο Σικάγο για να γίνει το νούμερο 2 στην ηγεσία της συμμορίας. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη φημολογείται ότι είχε σκοτώσει δύο άτομα.



Mae (Mary) Capone



*Στο Σικάγο εγκαταστάθηκε σε ένα σπίτι στην λεωφόρο Σάουθ Πρέρι.
Στα δεξιά το παλιό εκείνο σπίτι του Capone, προς πώληση!*



Johnny Torrio, γνωστός και ως Papa Johnny. Ο μέντορας του.

Ο λόγος που ο Καπόνε πήγε στο Σικάγο μαζί με τον Τόριο, ήταν για να βοηθήσει τον Τόριο σε κάποια προβλήματα που αντιμετώπιζαν εκεί κάποια μέλη της οικογένειάς του. Ο Τόριο με την βοήθεια του Καπόνε, εντοπίζουν και σκοτώνουν τα άτομα (**συμμορία Black Hand**), που δημιουργούσαν προβλήματα στα μέλη της οικογένειας του Τόριο. Λίγο καιρό αργότερα Τόριο και Καπόνε θα διαπιστώσουν πως το Σικάγο πρόσφερε ευκαιρίες εύκολου πλουτισμού, τόσο λόγω της γεωγραφικής του θέσης, όσο και λόγω των διασυνδέσεων που οι δύο άνδρες μπορούσαν να έχουν εκεί. Όπως αναφέραμε παραπάνω ο Τόριο είχε πάει στο Σικάγο (μαζί με τον Καπόνε), για να δολοφονήσει τα άτομα που δημιουργούσαν προβλήματα στην οικογένειά του. Αυτές όμως οι δολοφονίες εξυπηρέτησαν και έναν άλλο μεγάλο μαφιόζο της περιοχής, τον **Τζέιμς Κολοσίμο (James Colosimo)**, ο οποίος αντιμετώπιζε επίσης μεγάλα προβλήματα από τα άτομα που σκότωσε ο Τόριο.

Αποτέλεσμα ήταν ο Τόριο να γίνει δεύτερος στην ιεραρχία της εγκληματικής ομάδας του Κολοσίμο. Η ομάδα του Κολοσίμο ασχολούνταν με **λαθρεμπόριο, πορνεία και παράνομο τζόγο**. Το 1920 όμως ο Κολοσίμο θα **δολοφονηθεί από έναν άγνωστο δολοφόνο μέσα σε ένα καφέ, δολοφονία που πιστεύεται πως διέπραξε ο ίδιος ο Καπόνε**, μετά από εντολή του μέντορά του Τόριο, ο οποίος πρόδωσε το αφεντικό του προκειμένου να αναλάβει τον έλεγχο της εγκληματικής οργάνωσης. Πράγματι, **ο Τόριο αναλαμβάνει την οργάνωση του Κολοσίμο και βάζει υπαρχηγό τον Καπόνε**. Μέχρι και το 1924, η οργάνωση Τόριο / Καπόνε αύξανε την επιρροή της στην περιοχή του Σικάγο. Ωστόσο, το γεγονός αυτό ανησύχησε τις άλλες οργανώσεις της μαφίας οι οποίες ήταν ανταγωνιστικές της οργάνωσης Τόριο / Καπόνε. Αποτέλεσμα ήταν το 1924, να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ της οργάνωσης Τόριο / Καπόνε από την μία μεριά και της Ιρλανδικής **“North Side Gang”** από την άλλη. Η αστυνομία του Σικάγο, έχοντας γνώση του πολέμου μεταξύ των δύο συμμοριών, συλλαμβάνει τους αρχηγούς (**Τόριο και Dean O’Banion**).

Ο Τόριο θεωρεί πως αιτία της σύλληψής του ήταν ο αντίπαλός του αρχηγός των Ιρλανδών και βάζει να τον δολοφονήσουν. Πράγματι το 1925 ο αρχηγός της Ιρλανδικής συμμορίας των μαφιόζων του Σικάγο δολοφονείται άγρια (πιστεύεται πως και πάλι ο Καπόνε πήρε μέρος σε αυτή τη δολοφονία). Η συμμορία των Ιρλανδών προσπαθεί με την σειρά της να δολοφονήσει τον Τόριο, ως εκδίκηση για την δολοφονία του αρχηγού της. Σε ενέδρα που του στήνουν, ο Τόριο τραυματίζεται σοβαρά με αποτέλεσμα, φοβούμενος πια για την ζωή του, να αποφασίσει να δώσει την οργάνωσή του στον Καπόνε και να εξαφανιστεί στην Ιταλία. **Ο Καπόνε τώρα γίνεται αρχηγός μιας από τις μεγαλύτερες εγκληματικές συμμορίες του Σικάγο**.



Ο Αρχηγός της συμμορίας North Side Gang που δολοφονήθηκε από την αντίπαλη συμμορία των Τόριο/Καπόνε

Ο Ισχυρότερος γκάνγκστερ των ΗΠΑ



Ο Καπόνε εκμεταλλευόμενος την ποτοαπαγόρευση κατάφερε να πολλαπλασιάσει τα κέρδη του και να αναδειχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους γκάνγκστερ των ΗΠΑ. Το 1927 η περιουσία του υπολογιζόταν στα 100.000.000 δολάρια ελέγχοντας στοιχήματα, κλαμπ, οίκους ανοχής κ.α. Δεν δίστασε μάλιστα να δωροδοκήσει τον δήμαρχο του Σικάγο Ουίλιαμ Χέιλι Τόμσον, τον οποίο μάλιστα βοήθησε να εκλεγεί για δεύτερη φορά στις εκλογές του 1927.

Φυσικά κανένας δεν τολμούσε να του εναντιωθεί. Είχε πάντα ισχυρή συνοδεία από έναν στρατό δολοφόνων και κακοποιών. Φυσικά δεν είχε περάσει απαρατήρητος από τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες της εποχής και συχνά οι δημοσιογράφοι τον πλησίαζαν για μία δήλωση. Ο Καπόνε συνήθιζε να τους απαντάει λέγοντας: **“Λοιπόν είμαι ένας επιχειρηματίας που δίνω στους ανθρώπους αυτό που θέλουν”**. Πίσω από τα λαμπερά φώτα όμως ο Καπόνε δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας αδίστακτος νονός. Περισσότερα από 1000 άτομα, αντίπαλοι και ανταγωνιστές του Καπόνε, είχαν περιέργως “εξαφανιστεί” ή δολοφονηθεί κάτω από τις εντολές του χωρίς να μείνουν πίσω ίχνη.



William Hale Thompson, ο δήμαρχος που εξελέγει με την βοήθεια του Capone το 1927, κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου συνέβη "η σφαγή του "Αγίου Βαλεντίνου""

Εκτός όμως από την πολυτελή ζωή και τις άγριες δολοφονίες, ο Καπόνε είχε και μεγάλα προβλήματα: Πολλές εγκληματικές οργανώσεις του Σικάγο, αλλά και πολλοί μέσα από την δική του οργάνωση ήθελαν να τον δολοφονήσουν. Αρκετές φορές το αυτοκίνητο του Καπόνε δέχτηκε επιθέσεις δολοφόνων χωρίς όμως να τραυματιστεί σοβαρά. Το πιο σοβαρό περιστατικό πραγματοποιήθηκε το 1926, όταν δολοφόνοι μίας αντίπαλης οργάνωσης τον εντόπισαν σε ένα εστιατόριο και προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν. Ο σωματοφύλακας του Καπόνε τον έριξε στο πάτωμα, ενώ πολλοί αθώοι θαμώνες τραυματίστηκαν σοβαρά από σπασμένα τζάμια και από τις σφαίρες των αυτόματων όπλων των δολοφόνων.

Μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του, ο Καπόνε πλήρωσε την νοσηλεία μίας γυναίκας και του γιου της που τραυματίστηκαν σοβαρά κατά την διάρκεια της απόπειρας. **Μετά το περιστατικό κυκλοφορούσε πάντα με περισσότερους σωματοφύλακες, ενώ θωράκισε το αυτοκίνητό του για να αντέχει στις επιθέσεις από αυτόματα όπλα (αξίζει να σημειωθεί πως αυτό το αυτοκίνητο έγινε αργότερα προεδρικό αυτοκίνητο και το χρησιμοποιούσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ).** Για να προστατευτεί ο Καπόνε δημιούργησε περισσότερες από 12 κρυψώνες / καταφύγια σε διάφορες πόλεις της Αμερικής, οι οποίες φυλλάσσονταν συνέχεια από μπράβους και οπλισμένους άντρες. Υπολογίζεται πως από το 1925 έως και το 1929, ο Καπόνε ήταν υπεύθυνος για εκατοντάδες ανεξιχνίαστες δολοφονίες, συμπεριλαμβανομένης και της δολοφονίας 7 αντιπάλων του το 1929, σε μία αποθήκη την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.



Ξενοδοχείο Metropol, η βάση επιχειρήσεων του Carone μέχρι το 1928

Η Σφαγή του “Αγίου Βαλεντίνου”



Η αποτρόπαια σκηνή που αντίκρυσαν οι αστυνομικοί την 14η Φεβρουαρίου...

Έτσι, στις **14 Φεβρουαρίου του 1929** έμελλε να διαπραχθεί το έγκλημα που έμεινε στην ιστορία ως η **σφαγή του «Αγίου Βαλεντίνου»**. Κάποιοι άντρες του Καπόνε, μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς, εισέβαλαν αιφνιδιαστικά σε ένα γκαράζ της οδού Κλαρκ 2222. Σκοπός τους ήταν να σκοτώσουν ή έστω να προειδοποιήσουν τον **Τζωρτζ Μόραν**, αρχηγό της συμμορίας του Βορείου Σικάγου. Στο γκαράζ βρισκόταν εκείνη την ώρα επτά άτομα, τα οποία νόμισαν ότι επρόκειτο για έφοδο της αστυνομίας. Ο **Τζωρτζ Μόραν** βρισκόταν απέναντι και ετοιμαζόταν να διασχίσει τον δρόμο όταν είδε τους άντρες του Καπόνε μεταμφιεσμένους σε αστυνομικούς. Βλέποντας τους τράπηκε σε φυγή. **Οι έξι όμως άντρες του δεν είχαν την ίδια τύχη αφού γαζώθηκαν από τουλάχιστον 150 σφαίρες**. Εκτός από τους έξι που δολοφονήθηκαν υπήρχε και άλλος ένας, άσχετος με τη συμμορία, φίλος του Μόραν.

Ύστερα από αυτό το περιστατικό η αστυνομία άρχισε τις συστηματικές προσπάθειες για τη σύλληψη του.

Τον Μάιο του 1929 συνελήφθη για παράνομη οπλοφορία, καταδικάστηκε σε διετή κάθειρξη αλλά αποφυλακίστηκε εννέα μήνες αργότερα λόγω καλής διαγωγής. Στο μεταξύ είχαν αρχίσει και οι διαδικασίες για την προσαγωγή του σε δίκη με αφορμή τη σφαγή του Αγίου Βαλεντίνου. **Οι κατηγορίες όμως έπεσαν στο κενό και ο Καπόνε απλώς κλήθηκε να πληρώσει το ποσό των 5.000 δολαρίων για ασέβεια προς το δικαστήριο. Το 1930 ήταν ο νούμερο ένα πιο επικίνδυνος εγκληματίας της πόλης του Σικάγο.**

Οι αδιάφθοροι και το τέλος του Καπόνε



Eliot Ness, ο αρχηγός της ομάδας των Αδιάφθορων

Από τις αρχές του 1929 η αστυνομία προσπαθούσε να βρει στοιχεία που να ενοχοποιούν τον Καπόνε, ωστόσο όλοι κρατούσαν το στόμα τους κλειστό είτε για λόγους χρηματισμού είτε από φόβο. Κάτω από αυτά τα δεδομένα, οι αρχές του Σικάγο αποφάσισαν να ξεκινήσουν να ερευνούν τις επιχειρήσεις – βιτρίνα του Καπόνε, για φοροδιαφυγή αλλά και κάθε είδους οικονομικά αδικήματα. Υπεύθυνος της έρευνας ήταν ο ειδικός πράκτορας της αστυνομίας Ελιοτ Νες (Eliot Ness). **Ο Νες συγκρότησε μία ομάδα αστυνομικών η οποία πήρε το παρατσούκλι οι αδιάφθοροι.**

Αυτοί οι άνδρες ξεκίνησαν να βρουν ως αιτία **φορολογικές παραβάσεις** στις επιχειρήσεις του Καπόνε ώστε να βάλουν φυλακή τον επικίνδυνο μαφιόζο. Τελικά μετά από έρευνες δύο χρόνων και κάτω από απειλές, δυσκολίες, απόπειρες χρηματισμού και δολοφονίας **οι “αδιάφθοροι” του Νες κατόρθωσαν να βρουν στοιχεία και να συλλάβουν τον Καπόνε για φοροδιαφυγή.**

Το 1931 ο Καπόνε καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή. Η κατηγορία στηρίχθηκε στη μαρτυρία του δικηγόρου του **Λώρενς Μάτινγκλυ**, σε διάφορα στοιχεία με έσοδα του γκάνγκστερ και σε διάφορες άλλες

μαρτυρίες. Αρχικά δέχθηκε τις κατηγορίες, πιστεύοντας ότι θα υπήρχε ευνοϊκή μεταχείριση. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη με αποτέλεσμα ο Καπόνε να αναιρέσει την αρχική του κατάθεση. **Προσπάθειες όπως αυτή της δωροδοκίας των ενόρκων δεν πέτυχαν και έτσι ο δικαστής Ουίλκερσον τον καταδίκασε σε δέκα χρόνια φυλάκιση επιβάλλοντάς του επιπλέον και πρόστιμα 50.000 δολαρίων.**

Το 1932 μεταφέρθηκε στις φυλακές της Ατλάντα και στη συνέχεια σε αυτές του **Αλκατράζ**. Μέσα στο Αλκατράζ ο Καπόνε είχε χάσει σε τέτοιο βαθμό την δύναμή του, που οι άλλοι κρατούμενοι δεν τον υπολόγιζαν καν. Σε ένα περιστατικό ο Καπόνε προσπάθησε να παρακάμψει την σειρά για τον κουρέα της φυλακής, όταν ένας άνδρας τον εμπόδισε λέγοντάς του: **“μπες πίσω στην σειρά”**. Ο Καπόνε του απάντησε : **“ξέρεις ποιος είμαι εγώ και μου το λες αυτό”**; Τότε ο άνδρας αφού πήρε το ψαλίδι του κουρέα, τον έριξε στο πάτωμα και ενώ του είχε το ψαλίδι στο λαιμό του είπε: **“Ξέρω ποιός είσαι αλλά αν δεν πας πίσω στην σειρά θα ξέρω ποιος ήσουν”**.



Ο Capone βγαίνει από τα δικαστήρια το 1931 όπου κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή από τους “αδιάφθορους”

και ενώ του είχε το ψαλίδι στο λαιμό του είπε: **“Ξέρω ποιός είσαι αλλά αν δεν πας πίσω στην σειρά θα ξέρω ποιος ήσουν”**.

Λίγο μετά το 1935 άρχισε να δείχνει συμπτώματα **συφιλιδικής παράνοιας** και άρχισε να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Τον τελευταίο χρόνο της ποινής του βρισκόταν στο **Τέρμιναλ Άιλαντ της Καλιφόρνια**. Αποφυλακίστηκε στις 16 Νοεμβρίου του 1939 αφού πλήρωσε **37.617,51 δολάρια** και αποσύρθηκε στο κτήμα του στη Φλόριντα.



Mugshot από το Alcatraz



*Ο Capone με τον γιο του, **Albert Francis Capone**, στο **Comiskey Park**. Ο γιος του κληρονόμησε σύφιλη από εκείνον, και πέθανε σε ηλικία 85 ετών στην **Florida** το 2004*

Προς το τέλος ο Καπόνε είχε γίνει σαν ένα 10χρονο παιδί ανίκανο να σκεφτεί και να συμπεριφερθεί **λογικά**. Μιλούσε ασυνάρτητα και έλεγε συνεχώς παράλογα πράγματα. Απεβίωσε από ανακοπή καρδιάς στις **25 Ιανουαρίου του 1947** στο σπίτι του στη Φλόριντα. Ο γιος του Άλμπερτ Σόνυ Φράνσις Καπόνε μετά από λίγα χρόνια άλλαξε το όνομά του σε Φράνσις.



*Το κελί του Capone στο **Eastern State Penitentiary**, με πολυτελή έπιπλα*

Ο ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΛΗΓΜΕΝΟ ΓΑΛΑ

Σύμφωνα με την ιστορία, κατ' άλλους σύμφωνα με τον αστικό - μαφιόζικο μύθο, ο νούμερο ένα δημόσιος κίνδυνος, αγανάκτησε όταν ένα μέλος της οικογένειάς του έπαθε δηλητηρίαση από χαλασμένο γάλα και αποφάσισε να κάνει τα δέοντα για να βάλει τάξη στην αγορά.

Ο Νονός των Νονών, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κανένας έλεγχος ούτε στη διαδικασία παραγωγής ούτε στη διαδικασία διανομής. Κανείς δεν ήξερε παρά μόνον από τη μυρωδιά εάν το γάλα ήταν φρέσκο εάν ήταν ημερών ή εάν είχε νοθευτεί με ολίγον από ύδωρ.

Ο Καπόνε, αντιλήφθηκε ότι η αγορά του γάλακτος κινούνταν σε «σκοτεινά» μονοπάτια και αυτά τα μονοπάτια ήταν η ειδικότητά του. Έτσι η δηλητηρίαση προσφιλούς του προσώπου, του έδωσε ιδέες για να ανοίξει νέες, νόμιμες και απόλυτα κερδοφόρες μπίζνες τη στιγμή μάλιστα που η ποτοαπαγόρευση θα τελείωνε σύντομα και ο τεράστιος στόλος με τα φορτηγά που διέθετε δεν έπρεπε να μείνει ανεκμετάλλευτος.

Έτσι αποφάσισε να βάλει όρους και να μπει στη μπίζνα του γάλακτος.

Ο Καπόνε έκανε δυο κινήσεις:

- αγόρασε ένα γαλακτοκομείο
- άρχισε να πιέζει το δημοτικό συμβούλιο του Σικάγου να πάρει απόφαση προκειμένου να μπει υποχρεωτικά στα μπουκάλια γάλακτος και σε εμφανή θέση ημερομηνία λήξεως.

Αυτή η δεύτερη κίνησή του ήταν το κλειδί για να ελέγξει την αγορά του γάλακτος στο Σικάγο ...; Μέχρι τότε η αγορά ήταν τοπική και η διανομή γινόταν από τοπικό σωματείο. Ο Καπόνε, όμως, ήθελε να φέρει πιο φθινό γάλα από το Γουινσκόσιν, πράγμα που σήμαινε ότι μέχρι να γίνει η διανομή στο Σικάγο θα είχε μπαγιατέψει και βέβαια να το μεταφέρει με τα δικά του φορτηγά και όχι μέσω του τοπικού σωματείου.

Οι «διαπραγματεύσεις» τόσο με το δημοτικό συμβούλιο του Σικάγου πήγαν κατ' ευχήν όπως επίσης και με το τοπικό σωματείο όταν ο πρόεδρος του απήχθη και με τα λύτρα ύψους 50.000 δολαρίων που έδωσε το σωματείο ο Καπόνε έκανε τις πρώτες παραγγελίες φρέσκου γάλακτος με ημερομηνία λήξεως στο μπουκάλι!

Τρεις μήνες μετά ο Καπόνε μπήκε στη φυλακή για φοροδιαφυγή αφού, όμως, το γαλακτοκομείο είχε μεταβιβαστεί στο όνομα του δικηγόρου του.